

# Er komt een Jacobusbeeld op het Kerkplein



18/08 Kapellen heeft niet alleen een Sint-Jacobuskerk, het ligt ook voor veel pelgrims op hun route naar Santiago de Compostela. Zij laten daar dan ook in hun routeboek een stempel zetten. Twee jaar geleden liet het gemeentebestuur een schelp in metselen voor de ingang van de kerk. Nu, op een suggestie van het Vlaams Compostelagenootschap heeft de gemeente beslist een Jacobusbeeld voor de kerk te laten plaatsen.

De vraag werd gesteld aan de kunstacademie Sint Lucas van Kapellen, waar de leerlingen in de richting Multidisciplinair Atelier (M.A.) onder leiding van coördinatrice Carla Ferilli, zich mochten buigen over ontwerpvoorstellen. Uit de 10 binnengebrachte ontwerpen werden er twee weerhouden. Echter bleek al snel dat de creatie, voorgesteld door mevrouw Vally Moors, de algemene voorkeur wegdroeg. Vally hield eerder wel een expositie van schilderwerken, maar dit is haar eerste werk in dit genre. Het is meteen een schot in de roos. Wie de tekeningen heeft mogen zien tot nu toe is zonder meer onder de indruk. Er bestaan reeds duizenden

jacobusbeelden, maar dit zal ongetwijfeld beschreven worden als een van de meest prachtige en originele. Het beeld dat mevrouw Moors in gedachten had wordt twee meter hoog, zal vervaardigd zijn uit roestvrij staal en zal mede daardoor ongeveer een ton wegen. Veel meer kan en mag er niet over verteld worden. De onthulling is voorzien op 16 september en het moet een echte onthulling blijven. Vally Moors wil er dit nog over kwijt:” Dit beeld is de uitdrukking van mijn denken over de pelgrimstocht naar Compostela: de mens op zoek naar zichzelf in de chaos van het leven.”

Het idee en de tekening van Vally worden verder uitgewerkt, eerst door Danny Uytdewilligen van Don Bosco Mariaberg in Essen, die de technische kant van het ontwerp uitwerkt en dan door de firma Tummers uit Hoogerheide in [Nederland](#) die de stalen realisatie voor haar rekening neemt.

Roland Haentjens